

YAŞAM TARZI

Günümüzde oyunculuk bir yaşam tarzı artık. Ve aynı zamanda kısa süren, ilginç, riskli, olağanüstü ve çok zamanda mutsuzluklar yaşatarak insana hayat dersleri veren bir meslek. Basketbol oynamayı meslek olarak seçen oyuncular çok ama çok şeyi düşünmek ve bunun kesin kararını vermek ve seçimlerini yapmak zorundadır.

Önce çevreden başlamak gerek. Basketbol ülkemizde futbolun epeyce gölgesinde kalan, elle tutulur bir elin parmakları kadar olan, ve rekabetin kıyasıya yaşandığı, haftalık, günlük hatta anlık dalgalanmaların insanı zorladığı, maç kazandığında oyuncuların, takımların ve kulüplerin yüceltildiği, maç kayıplarında aşağılandığı, yok sayıldığı, çok açıdan zorlandığı bir durum göstermektedir. Sporcular belirli ve çok özel azınlık dışında maddi açıdan çok cazip olmayan bir durum arz etmekte ve dolayısıyla bu piyasada en iyi, yetenekli, ve birazda şanslı olan daha avantajlı durumdadır.

Basketbolculuk yaşam biçimi olarak ta kolay değildir. Antrenmanlar, kamplar, maçların temposu, sürekli iyi performans göstermek zorunda kalmaları, bir tür yarışmacı olmak kolay katlanacak bir iş değildir. İnsanın sosyal yaşamına zamanı olmaması, doğru dürüst bir arkadaşlık ve serbest zaman olmaması, insanın kendine, ailesine ve dostlarına yeterince zaman ayıramaması, her antrenman ve maçın bir travma düzeyinde olması işi daha da güçleştirmektedir.

Basketbolculuk, farklı yetenekler, fizik ve davranış özellikleri gerektirdiğinden kişi kendisine pek ait değildir. Tanınmışlığın, şöhretin, yapmak zorunda kalınan tutum ve davranışların göstermek zorunda olmak kişiyi pekte özgür kılmaz.

Kısaca sporcu kendine ait değildir ve bir anlamda herkes tarafından kuşatılmıştır. Üstüne üstlük, maç kazanma zorunluluğu, ağır çalışma tempoları, seyirci, antrenör, yönetici ve medya baskısı işin zor taraflarından birisidir.

Buna rağmen işi keyifli kılan çok şeyler vardır. Tanınmışlığı, toplumun kişileri yüceltmesi, basketbolun büyüleyici tarafı, az da olsa bazı sporcuların maddi açıdan kendini aşmaları, uluslararası maçlar sayesinde sporcuların dünya vatandaşlığı kimlikleri almaları ve ülke dışına taşarak ülkenin önemli değerleri haline gelmeleri, elde edilen büyük başarılarında bir tarihi misyon üstlenerek tarihe geçmeleri ve efsane olmaları azımsanacak işler değildir.

Sürekli kendini yenilemek, her gün dünden farklı olmaya başlamak, yeniden ve yeniden öğrenmek, basketbolden öğrenilen becerilerin insanın sonraki yaşamında da önemli, geçerli ve değerli hale gelmesi basketbol oynamayı daha da olağanüstü hale getirmektedir.

Çok ama çok az ve şanslı insanın bu mertebeye ulaşmaktadır. Kalıcı olmak, örnek alınmak, değerli ve önemli algılanmak ise, işin en mutlu kısmıdır.

Binlerce insan bu yolda yarı yolda kalmış, yeteneklerini ve isteklerinin doruğuna çıkamadan veya çıkartılmadan yarı yoldan dönmüş veya döndürülmüştür. Bazıları da şanslıklar yüzünden istediklerini elde edememişlerdir.

Doruğa ulaşanlara, ulaştırılanlara, ulaşmaya katkı sağlayanlara teşekkür etmek ise, bir başka keyiftir. Tercih kişinin. İnsanın seçimlerini yapması ve bir yola baş koyması çok önemlidir. Kişi içinde bulunduğu şansını iyi kullanması hem kendisi, hem de çevresi için önemli bir kazançtır. İnsan işini inanarak, kendine güvenerek, ve keyif alarak, her günü farklı kılarak yaşamalıdır. Coşkulu ve mutluca. Değmeli tüm çaba bir şeyler yapmaya.