

## NE OLUYOR?

Son günlerde basketbol salonları da futbol sahalarını aratmamaya başladı. Çok kızgın insanlar bir şekilde mutsuzluklarını ortaya koyuyorlar. Kimse mutlu değil, herkes bir mutsuzluk içerisinde." İnsanlar neden kavga ediyorlar" diye içimden sormak geliyor ama insan doğduğundan beri bir şekilde kendisiyle, başkalarıyla ve hayatla kavga ediyor. İnsanın hayatla olan kavgası anlaşılabilir. Hatta başkalarıyla olan kavgaları da anlaşılabilir. Ama insanın kendisiyle olan kavgası ve bunu başkalarına yansıtması pek de kolay anlaşılabilir değil.

İnsan hayatta engellenmişse bir şekilde saldır ya da kaç içgüdüyle davranmaya başlıyor. Çünkü insan yenilmiş ve mağlup olmuştur. Mağlup olan insan kendisinden kaçmaya başlar. Kendisinden kaçan insan gerçeklerle yüzleşemez. Dolayısıyla da kendisiyle çatışması, zirveye çıkar. İnsan kendisinden kaçmakla çözüm üretemez. Çözüm insanın gerçekleri kabullenmesiyle başlar. İnsanlar korkularıyla yüzleşmeli ve korkularının üzerine gittikçe korkular tek tek ortadan kalkacaktır. Aslında, gerekli olan biraz cesarettir sadece....

Kendisiyle mutsuz insanlar basketbolu kirletemezler. Çünkü basketbol salonları, yalnızca şölen yerleridir. Şölen yerleri kutsaldır. İnsanlar oralara emeklerini, yüreklerini koyuyorlar. Eğer emek en yüce değerse basketbol salonları birer mabed olmalıdır sadece...

Fanatik Basket Gazetesinde Yayınlanmıştır

26 Nisan- 2 Mayıs 2005

Turgay BİÇER